

12 AFRIKA



Danskere i selskab med de berømte Burundi-trommeslagere. Foto: Mette Ehlers Mikkelsen



Mozambique-øen set fra Fort San Sebastiao. Foto: Stig Nygaard

Seks sjældent besøgte lande i Afrika

54 selvstændige nationer er der i Afrika, men kun få af dem modtager europæiske turister i nævneværdig grad. Men hvad er der at se og opleve i lande, som er svært tilgængelige, og som Udenrigsministeriet endda fraråder, at man rejser til? Globetrotteren Jakob Øster beretter fra seks af dem.

Jakob Øster, rejser@jfm.dk

Hvalhajer og kamelkaravaner i Djibouti

Hovedstaden Djibouti i landet af samme navn byder ikke på bystrande, der er værd at skrive hjem om. Landets bedste fastlandsstrand ligger til gengæld kun cirka 20 kilometer øst for hovedstaden og lyder navnet Khor Ambado.

Hvis man vil til endnu bedre strande og flotte rev, anbefaler jeg dog at tage en båd tur ud til øen Moucha beliggende midt i Tadjourah-golfen under en times sejlads nord for hovedstaden. Er du mere til at dykke med majestætiske hvalhajer, så tag i stedet til Ghoubbet-bugten for enden af Toudjara-golfen. Her ligger et af de bedste steder på hele kloden, hvor man har mulighed for at svømme ved siden af verdens største fisk. Sæsonen for det er fra november til januar.

Andre oplevelser i Djibouti

I saltsøen Assal udvinder afar-folket fortsat salt og transporterer det i majestætiske kamelkaravaner til nabolandet Etiopien, hvor de så at sige bytter det for blandt andet sorgum og kul. Derudover byder hovedstaden på et par markeder, hvor lokale kvinder spånkulerer rundt i deres farvestrålende klæder.

Hvor: På Afrikas Horn ved Rødehavet ud for Yemens sydspids.

Mozambique - ny backpackerdestination

Mozambique byder på intet mindre end 2700 kilometer kystlinje og er blandt backpackere udbråbt som en af de helt store nye adventure-destinationer. Ud for kysten i det på mange måder oversete land finder man blandt andet flere øhav med flotte rev og sublim dykning. Besøg for eksempel Mozambique-øen (Ilha de Moçambique på portugisisk - landets officielle sprog). Øen er

optaget på Unescos verdensarvsliste, og her venter dig - som flere andre steder i landet - et charmerende miks af portugisisk, indisk og afrikansk kultur.

Er du til kørselvferier, er det muligt at kombinere et besøg i Kruger National Park i Sydafrika med et besøg både i det sydlige Mozambique og i nabolandet Eswatini (tidligere Swaziland). Bemærk dog, at adskillige udlejningsfirmaer ikke tillader, at man tager en bil lejet i Sydafrika med ind i Mozambique.

Andre oplevelser i Mozambique

Slap af et par dage ved Niassa-søen eller udforsk Quirimbas- eller Bazaruto-øhavene.

Hvor: I det sydlige Afrika ud for Madagaskar.

Angola - på stranden i dyr by

Angolas mest populære strand hedder Musulo Beach, og den ligger meget belejligt på en 30 kilometer lang og smal halvø direkte ud for hovedstaden Luanda. Man kommer let dertil på en kort færge- eller vandtaxatur, og når man når frem, føles det som at komme til en anden verden - i hvert fald så længe man holder sig på den strømfrige side af halvøen, der vender ind mod den rolige Luanda-bugt.

På denne side er stranden plettet med hyggelige restauranter, strandbungalower, caféer, magelige liggestole og barer med stråtag. Hvad enten man er her for at spise frokost, drikke kaffe eller ligge på stranden, kommer man lynhurtigt ned i tempo på denne charmerende halvø.

Selve hovedstaden Luanda kan til gengæld let føles lidt overvældende. Byen har knap 10 millioner indbyggere og er den mest befolkningsrige portugisisktalende storby i hele verden. Den byder på en imponerende og moderne skyline langs Atlanterhavskysten, men er samtidig flere gange vurderet som en af verdens dyreste byer,

hvilket måske forklarer, hvorfor her kommer så få turister.

Andre oplevelser i Angola

Spot vandbøfler og elefanter i Quicama National Park eller oplev det spektakulære Lubango-vandfald omgivet af høje bjerge.

Hvor: Mellem Namibia og Den Demokratiske Republik Congo.

Burundi - trommeslagere og solnedgang

Burundi ligger meget langt fra Afrikas kyster tæt på det enorme kontinents midte og er ikke et land, der normalt forbindes med badeferie. Alligevel byder landet på den herlige lange Saga-sandstrand beliggende ved Tanganyika-søens nordlige bred. Med palmer, der spektakulært vokser ude i vandkanten, er det et formidabelt sted at betragte en af Afrikas klassiske dybrøde solnedgange.

Er du heldig, kan du måske endda se en flodhest eller to, der fra tid til anden stikker deres enorme hoveder op fra søens vand. Tanganyika er verdens næstdybeste sø efter Bajkalsøen. Alligevel kan den fra tid til anden opleves med en nærmest blikstille vandoverflade.

Andre oplevelser i Burundi

Landet er særlig kendt for de såkaldte Burundi-trommeslagere, som optræder rundt omkring til lokale ceremonier. Turister oplever dem bedst i forbindelse med opvisningsceremonier i landets nye hovedstad, der hedder Gitega.



Flinke fyre i Djibouti City hjælper dig fluks, hvis du skal have skrevet et brev. Foto: Jakob Øster





Kaffetid på Mussulo Beach med udsigt til Luanda-bugten. Foto: Jakob Øster



Solnedgang over Tanganyika-søen med skribentens lokalguide Pascal og hans kæreste. Foto: Jakob Øster



14 AFRIKA



Det centrale Monrovia ligger ved Atlanterhavet, som ses i baggrunden. Foto: Jakob Øster

← FORTSAT FRA
SIDE 13

Hvor: Et af Afrikas mindste lande, som ligger klemt inde mellem Tanzania, Rwanda og Den Demokratiske Republik Congo.

Liberia - øde strande og dværgflodheste
Liberia har egentlig alle forudsætninger for at blive en oplagt strandferiedestination. Hovedstaden Monrovia ligger ved vandet, og landet har en 680 kilometer lang kystlinje. Og både i Monrovia og flere steder langs kysten er der i løbet af de senere år opført resorthoteller. Landets strande inkluderer surferstranden ved Nana's Lodge i Robertsport i nord, Silver Beach 25 kilometer syd for Monrovia og stranden ved Kokon Eco-lodge cirka 50 kilometer syd for hovedstaden.

Bemærk dog, at Liberias strande ofte er helt øde, og der kan være stærk atlantehavsstrøm, så de fleste af de få turister, der besøger landet, foretrækker at blive ved resortets pool. Desværre er mange af landets veje i sørgelig forfatning, og sikkerhedssituationen er ikke optimal, hvilket betyder, at landet for tiden mest får besøg af enten forretningsrejsende eller hardcore backpackere.

Andre oplevelser i Liberia

Monrovia huser et udmærket nationalmuseum. De ekstremt eventyrlystne kan desuden fra hovedstaden arrangere en firehjulstrækerekspedition på svært fremkommelige veje til Sapo-nationalparken, hvor man kan se skovelefanter, dværgflodheste og chimpanseer.

Hvor: I Vestafrika mellem Sierra Leone og Elfenbenskysten.

Armeret eskorte i Somaliland

Somalia er nok et af de sidste lande, de fleste børnefamilier har i tankerne, når den næste

familieferie skal bookes. Men tager man til den vestlige del af regionen Somaliland, der har eget politi og er adskilt fra resten af Somalia af en regional grænse, kan man normalt på relativt sikker vis opholde sig i hovedbyen Hargeisa og derfra tage en udlugt ud til kystbyen Berbera. Lokalregeringen stiller dog for en sikkerheds skyld krav om, at man på en sådan udlugt skal medbringe en armeret vagt. Vi hyrede derfor flinke Yale, som med sin Kalasjnikov kunne passe på os.

Da vi kom frem til kysten, kunne vi se adskillige skibe ligge og ruste op ude i havet, så vi sprang badeturen over og nøjedes med at spise frokost på en fiskerestaurant. Tjek som altid sikkerhedssituationen, før du rejser, og bemærk, at den engelske udenrigstjeneste i skrivende stund fraråder alle ikke-nødvendige rejser også til det vestlige Somaliland.

Andre oplevelser i Somaliland

På vejen mellem Hargeisa og Berbera kan man besøge hulemalerierne Laas Geel, som menes at være cirka 5000 år gamle. I Hargeisa kan man besøge byens kamelmarked og prøve at veksle amerikanske dollar til enorme murstenstykker bundtet af lokale penge (somaliske shilling).

Hvor: På Afrikas Horn øst for Etiopien.



Skribentens børn sammen med familiens vagt ved stranden i Berbera. Foto: Jakob Øster